

Præstens hjørne: "Herren gik foran om dagen" 2 Mos. 13.21

Det er dejligt at begynde et nyt år. Det er en hel ny kalender, det er et år fyldt med nye muligheder, og jeg håber at det må blive et fantastisk år for dig, og ikke mindst at du må mærke, at Gud leder dig og er med dig.

Det er godt at tænke på denne tekst, "Herren gik foran dem om dagen", Gud er en Gud der er foran – Gud er ikke for sent eller bagefter. Gud er allerede i dagen i morgen – han er foran.

Jeg har et lille kort på min opslagstavle, på mit kontor, hvor der er et billede af en solopgang eller nedgang, det er lidt svært at sig – men et meget smukt lille kort hvor der står, "Do not be afraid of tomorrow, God is already there. Vær ikke bange for i morgen, for Gud er allerede der.

Det er dejligt, at Gud er foran os i tid – Gud han vil hjælpe, vogte og beskytte os på livets rejse og baner en vej for os. Vi kan ikke se frem i tiden, vi kan lægge mange planer, og måske er din kalender for 2017 allerede godt fyldt, måske ikke, men kun Gud kender fremtiden. Det nye år kan vi trygt lægge i hans hænder.

Det er trygt at vide at Gud går foran. Forleden aften var det meget tåget, og jeg skulle køre en pæn lang tur og tænkte at den blev nok meget lang og trættende – og jeg kunne næsten ikke se 50 m. frem, og det var mindre veje. Jeg var glad for vejpræsterne og for afmærkningen på vejen. Men det var alligevel svært at se, og da jeg skulle dreje ind på en anden vej, kom jeg til at køre bagved en stor lastbil. På en måde var det dejligt, for den var stor og havde meget lys bagpå – så jeg besluttede mig til ikke at prøve at overhale, hvilket også var næsten umuligt - og så tænkte jeg på at jeg egentligt var meget taknemmelig for den store lastbil, som kørte foran mig og viste mig vejen – så jeg bare kunne køre efter den. Og jeg kom godt og sikkert frem.



Jeg tænker på at Gud også er sådan – Gud er foran os og det må vi stole på, og han er der for at hjælpe os frem til målet. Nogle gange kan det være svært at se målet, der kan komme tåge, en tåge af tvivl eller modløshed, eller en tåge fyldt med problemer. Sådan en tåge kan også komme i 2017... men det er godt at vide at Gud er foran os. Vi kan have fuld tillid til HAM også i 2017.

Godt Nytår Lisbeth



Silkeborg menighedsblad jan. - feb. 2017

Juelkoncert med Vejlefjordkoret **Søndag den 4. december**



En dejlig eftermiddag i kirken med sangkor akkompagneret af strygere, solosang og klaverstykker.

Derudover den sædvanlige gode forplejning med æbleskiver og Løkke. Tak til alle for en god dag.

